

Hélène Jansen

De kunstenaar heeft veel meer te bieden dan alleen zijn kunst.



Er is in Ootmarsum meer te beleven dan alleen het bekijken van kunst. Ootmarsum wil zich breder presenteren en op bepaalde plekken op de Pleinen worden gedichten voorgelezen en lezingen gehouden. We belichten nader Hélène Jansen die naast het tonen van schilderijen ook een interessante lezing houdt. Zij wordt geïnspireerd door kunstenaars die een innerlijke beleving belangrijk vinden. We komen dan terecht bij Wassily Kandinsky over wie zij samen met Loucas van de Berg een boek heeft geschreven, getiteld Kandinsky en het op bloeien van de vrije geest.

Het is onlangs verschenen, en zal beslist een onderdeel van de lezing zijn. Ook kunstenaars als Paul Klee en Frans Marc vindt zij interessant. Haar lezing zal gaan over de constatering dat kunstenaars veel meer te bieden hebben dan alleen hun kunst. Zij begeleidt ruim dertig jaar innerlijke ontwikkelingsprocessen middels de schilderkunst en leidt dagcursussen in diverse musea, als ook kunstreizen.

Credo

Haar credo is "Wat wij in het leven soms nodig hebben, is iemand die ons er toe brengt te doen waar toe wij in staat zijn, dit is een uitspraak van de Amerikaanse filosoof Ralph Aldo Emerson. Haar lezing kan dan ook zo maar veranderen in

een teken oefening waaraan iedere bezoeker mee kan doen. Helene: " Een kunstenaar heeft de maatschappij zoveel meer te bieden dan alleen zijn in geld te vertalen kunst. Hij heeft een zeer grote aandacht voor zijn onderwerpen, hij is in staat processen te onderscheiden en vorm te geven. We vragen ons wel eens af hoe het met de kunsten is gesteld, vooral in deze tijd van recessie, maar

ik kom dan bij de kunstenaar terecht. Hij of zij heeft zoveel meer aan de maatschappij te bieden dan wij denken. Ik wil dat graag benadrukken, de kunstenaar heeft ons veel te vertellen. Ik ga dat behandelen in mijn lezing en ik hoop dat ik de aanwezige kunstenaars ook een hart onder riem kan steken. We moeten met zijn allen nieuwe wegen bewandelen om de negatieve gedachten te veranderen die de recessie ons geeft.

KANDINSKY

EN HET OPBLOEIEN VAN DE VRIJE GEEST



DE VISIE, OEFENINGEN EN MEDITATIES VAN EEN SPIRITUELE SCHILDER
loucas van den berg - hélène jansen van bavel



“ Een kunstenaar heeft de maatschappij zoveel meer te bieden dan alleen zijn in geld te vertalen kunst.”

Sommige worden angstig van veranderingen terwijl ik stel dat het interessant en uitdagend is nieuwe wegen te bewandelen

Medewerkster

Hélène Jansen van Bavel noemt zichzelf 'medewerkster' bij het ontstaan van haar kunstwerken. Meditatie, een openstaan voor 'wat komen wil' en concentratie zijn voor haar onlosmakelijk verbonden met schilderen. Hélène Jansen is geboren in maart 1950 te Maastricht. Ze is vanaf haar twintigste jaar werkzaam in het basisonderwijs en vanaf haar dertigste als kunstdocente in het beroepsonderwijs. Ze volgde onder andere de Academie voor Kunsttherapie "De Wervel" in Zeist en vanaf 1984 de schildersopleiding van de Zwitserse kunstenaar Hans Hermann. Sindsdien begeleidt zij schildersgroepen in haar atelier. Vooral bewust en liefdevol handelen in kunstzinnige processen staat tijdens haar lessen in het centrum van de aandacht.... U weet dus wat u te wachten staat: een totaal beleving van de kunst! Doe er tijdens de Kunstdagen in Ootmarsum uw voordeel mee.

